

Jouw drakenvriend



InnerTreasure

Eindopdracht Regenboogschattenjacht 4.0

Deze eindopdracht hoort *bij de Regenboogschattenjacht 4.0* en neemt je mee op de Magische Ontdekkingsreis naar een zomer vol kracht.

De zeven stenen van de zeven regenboogdraken zijn gevonden, de poort naar drakenland is hersteld. Maar hoe moet het nu verder? Hoe houd je de poort open? En hoe maak je contact met draken?

De sluiers tussen de magische wereld van JK en de draken zijn vrijwel verdwenen. De draken zijn nu een wezenlijk deel hun leven. Het is nog maar even geleden dat ze vrienden werden met de draken, maar nu is het al heel normaal dat de draken zich altijd laten zien. Alsof het altijd zo geweest was.

Toch vragen de vriendjes zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat dit zo blijft. Daarnaast willen ze dit heel graag delen met anderen. Maar hoe leren ze anderen contact met de draken maken? JK en de vriendjes besluiten dit aan Black te vragen en hij helpt ze graag. Natuurlijk met rijmpjes en met een mooie symbolische opdracht.

Wil je vrienden worden met de draken en wil je jouw eigen drakenvriend ontmoeten, doe de eindopdracht en luister naar de bijgeleverde meditatie.

Ik wens je heel veel drakenkracht.

Liefs,

Eveline



Jouw drakenvriend

Het is alweer even geleden dat JK en de vriendjes op avontuur gingen met Black en samen de poort naar drakenland hebben hersteld. Nog elke dag genieten ze na. De draken vormen nu een belangrijk deel van hun leven. De draken spelen en vliegen met ze, ze troosten de vriendjes en waken over ze. Ze helpen ze indien ze dit nodig hebben en stimuleren ze waar ze kunnen. En het enige dat zij terug vragen is om de poort naar drakenland open te houden.

Natuurlijk willen de vriendjes niets liever dan dat. En ondertussen zijn ze er ook achter gekomen dat het allerbelangrijkste hiervoor is dat zij hun hart open houden voor de magie van het leven. Want dan zullen ze verbonden zijn met elkaar, met de draken en met alle andere werelden. Alleen met een open liefdevol hart vol vertrouwen kunnen ze drakenland zien. En dat vinden ze maar wat bijzonder.

Zo bijzonder zelfs dat JK en de vriendjes hebben besloten om dit te delen met heel veel anderen. Ze weten alleen niet hoe. Op een middag gaan ze naar de oude wilgenboom waar het hele avontuur is begonnen. Ze willen graag aan Black vragen hoe ze anderen kunnen helpen contact te maken met de draken. Natuurlijk kunnen ze dat ook in het dorp doen, maar ondertussen vinden de vriendjes het erg leuk om bij de oude wilgenboom samen te komen voor bijzondere momenten. En dat wordt dit zeker. Dat weten ze nu al. Ze gaan in een cirkel zitten en leggen hun hand op hun hart en zeggen:



“Als je wilt dat een draak je vertrouwt
Omring jezelf dan met het licht van goud
Hou je hart open, wees vol liefde en kracht
Dan weet de draak dat een vriendschap op hem wacht
Wees niet bevreesd en houd moed
Met de verbinding komt het dan wel goed
Samen zullen jullie dan stap voor stap
Kunnen klimmen op jullie levenspad”

Als een zacht gouden gloed ze omringt zegt JK: “Lieve Black mogen we je wat vragen?” Nog voor ze kunnen knipperen met hun ogen is Black er al. Hun werelden zijn nu zo met elkaar vervlochten dat de sluiers ertussen zijn verdwenen. Contact leggen gaat nu enorm makkelijk. De vriendjes en Black begroeten elkaar hartelijk. Het is altijd een feest als hij er is. Ze vragen zich soms wel eens af waar hij blijft als ze hem niet meer zien, maar ondertussen zijn ze er zo aan gewend dat hij overal en nergens kan zijn, dat ze er niet echt meer bij stil staan. “Waar kan ik jullie mee helpen?” vraagt Black.

“We willen graag weten hoe wij anderen kunnen helpen om ook contact met jullie te maken? Hoe kunnen wij zorgen dat ook zij weten hoe ze de poort naar drakenland open kunnen houden? Want hoe meer dit doen, hoe magischer we de wereld kunnen maken, toch?” vraagt JK. Black knikt: “Dat klopt. Hoe meer mensen hun hart open houden voor de draken en vrienden met ons worden, hoe makkelijker wij er voor jullie en deze wereld kunnen zijn. En dat is helemaal niet zo moeilijk hoor.”

“Kun jij het ons uitleggen Black?” vraagt Anton. “Jazeker,” zegt Black, “Allereerst is het belangrijk dat wij draken ook zelf nog anderen moeten leren vertrouwen. Je hebt gezien dat de regenboogdraken eigenlijk heel bang waren om gezien te worden. Maar toen ze eenmaal voelden dat jullie het goed bedoelden kwam er vertrouwen en gaven ze jullie de stenen. De regenboogdraken blijven altijd waken over de poort naar drakenland. Dus het is heel belangrijk dat de regenboogdraken zich gewenst blijven voelen.”

De vriendjes knikken begrijpend. “Maar hoe dan?” vraagt Lisa. “Draken houden heel erg van symboliek en van kleur,” zegt Black, “Er is een oud rijmpje dat moeders en vaders vroeger voor de drakenpoort werd vernield aan hun kinderen vertelden voor ze gingen slapen, zodat ze niet bang waren en wisten dat ook ’s nachts de draken over ze waakten. Het rijmpje gaat over het geheim om de draken gunstig te stemmen. Het gaat als volgt, luister goed.”



“Om een vriendschap met een draak te krijgen
Moet je alle regenboogstenen rijgen
Maak een draak met een prachtige staart
En zie hoe de wereld om je heen opklaart
Hang hem op een goed zichtbare plek
Want een draak hou je niet voor de gek
Verscholen of in een hoekje de draak verstoppem
Daarmee kun je alleen jezelf foppen
Oprechte verbinding is iets dat je moet uiten
Dus hang de draak vooral voor je ruiten
En wanneer een draak dit ziet hangen
Weet hij jouw diepste verlangen
Hij zal dan ’s nachts over je waken
En overdag helpen je dromen waar te maken
De vriendschap met een draak brengt kleur in je leven
En zal je veel vreugde en voorspoed geven
Want wie de kleuren van de regenboog draagt
Zorgt ervoor dat zijn energie niet wordt verlaagt
Vanuit liefde met een open hart vol vertrouwen
Dat is waarop jouw vriendschap met een draak kan bouwen”

JK en de vriendjes hebben aandachtig geluisterd. Ze zijn even stil en dan zegt Isaak: “Dus we moeten een draak maken met een staart van stenen in de regenboogkleuren en die voor het raam hangen?” “Ja dat klopt,” zegt Black, “niet alleen zorgt dat ervoor dat de draken weten dat jullie ze graag zien, maar ook helpen de stenen om de magie te verspreiden. Hoe meer draken met regenboogstenen voor de ramen hangen, hoe meer liefde er in de wereld zal worden verspreid.”

De vriendjes glimlachen bij de gedachte, stel je voor overal mooie prachtige krachtige gekleurde draken voor de ramen. Ze vinden het nu al een prachtig gezicht. “Is het dan ook zo dat al die stenen elkaar versterken zoals toen we alle zeven stenen bij elkaar legden?” vraagt Lisa. Black knikt: “Inderdaad, iedere regenboogsteen is bijzonder, maar samen zijn ze nog mooier dan alleen.”

De vriendjes kunnen het nu helemaal voor zich zien. Verheugd klappen ze in hun handen. Alleen Japie wiebelt nog wat onrustig heen en weer. Black merkt het en vraagt: “Wil je nog iets weten Japie?” Japie knikt. Hij aarzelt even. Maar Black spoort hem aan om te vertellen wat hem dwars zit.

“Nou, het is zo,” begint Japie, “ik vraag me eigenlijk af hoe je een enkele draak kunt oproepen. Ik zie de draken, ze zijn onze vrienden, maar soms zou ik graag met één draak willen praten, net als wij met jou doen nu, maar dan alleen. Alleen dat lukt me niet. Ik probeer van alles en altijd komt er wel een draak, soms een rode of gele, soms een oranje of groene. Maar niet diegene aan wie ik eigenlijk wat wil vragen. Met zijn allen lukt het wel, maar alleen niet. En nu vroeg ik me af, als ik zo’n regenboogdraak voor het raam hangt, komt er dan ook gewoon zomaar een draak of kan ik kiezen met wie ik vrienden wil zijn?”

Japie heeft in een snel tempo zijn vraag gesteld, bang dat ze de vraag stom vonden. Een beetje verlegen kijkt hij dan ook naar de grond en wacht op het antwoord van Black. Black vindt de vraag echter helemaal niet stom en zegt: “Dat is een hele goede vraag Japie. Het klopt dat je niet altijd kunt kiezen welke draak bij je komt en jou zijn vriendschap aanbiedt. Draken zijn niet alleen heel erg vrije wezens, maar ook heel magisch. Ze komen en gaan wanneer zij willen, maar vooral voelen zij feilloos aan wie er behoefte heeft aan hun kracht en vriendschap. Dus ja soms komt er een rode draak, dan weer een blauwe. En de ene keer bezoeken ze je heel even en de andere keer blijven ze een heel leven bij je.”

Japie kijkt Black aan. Dat klinkt begrijpelijk. Hij wil ook niet dat iemand hem dwingt om vrienden te worden en ook hij wil de ene keer met Isaak spelen en dan weer met Sophie. En sommige vrienden heeft hij al jaren, maar met anderen was hij maar kort bevriend. “Maar als ik echt heel graag iets wil weten van bijvoorbeeld een rode draak, kan dat dan niet? Moet ik dan wachten tot hij naar mij komt en voelt dat ik hem nodig heb?” vraagt Japie.

“Eigenlijk is dat contact maken met een draak voor gevorderden,” lacht Black, “Maar misschien kan dit rijmpje je helpen. Je kan het in elk geval proberen en wie weet lukt het. Je kan dit rijmpje sowieso gebruiken als een draak al in je leven is gekomen. Zo kun je hem iedere keer weer oproepen. Luister goed.”



“Wanneer je stil kunt zijn en kunt luisteren
Kun je je hart zachtjes laten fluisteren
Het is een roep die de draken horen
Want zij hebben hele gevoelige oren
Open je hart en luister dus goed
Laat je omringen door de gouden gloed
Als je zover bent roep dan zacht
De naam van de draak en zijn kracht
Met de steen in je hand reik je dan uit
Je zal de draak herkennen aan zijn zachte geluid
Dat je enkel kunt horen als de ruis is gestild
Zodat niet belangrijk meer is wat jij wilt
Alleen dan kan de draak jou bereiken
En kunnen jullie samen naar jouw vraag kijken
Laat dus los en heb vertrouwen
Zo kan jullie vriendschap zich in vrijheid opbouwen”

De vriendjes hebben weer vol aandacht geluisterd. “Dit is echt prachtig,” fluistert JK, “het is eigenlijk precies hoe iedere vriendschap werkt. Leren luisteren naar elkaar zonder dat je dingen zelf invult, elkaar zien en horen, met elkaar verbinden, maar ook in vrijheid jezelf zijn en mogen gaan en staan wanneer jij wilt.” De vriendjes knikken. Ze kijken naar elkaar en voelen zich enorm dankbaar. Zo leven zij al jaren met elkaar en nu mogen ze dit delen met de draken en met vele anderen.

Black kijkt tevreden naar de vriendjes, hij knipoogt en vliegt tevreden op. Zijn taak is hier weer gedaan. Met enkele krachtige slagen is hij uit het zicht. De vriendjes kijken hem vol liefde na en daarna lopen ze samen terug naar het dorp. Het is alweer avond en ze kunnen niet wachten om naar huis te gaan.

Die avond als nacht opkomt hangen er overal in het dorp draken met gekleurde staarten voor het raam. Draken van hout, draken van doorzichtig papier en draken van karton en zelfs van metaal. Het ziet er prachtig uit en in de magische gouden gloed die er vanaf straalt zweven de draken terwijl ze de wacht houden over de kinderen die liggen te slapen van de mooie wereld die zij samen creëren.

~

Tot ziens bij Magische Ontdekkingsreizen
naar Innerlijke Schatten

liefs, *Eveline*

