

Wat je zoekt zal je vinden
Zodat jij je met je dromen kan verbinden
Maar alleen wanneer je ware kracht
Sterker is dan wat je dacht
Wanneer je niet meer bang bent
En je het geheim kent
Vergeet daarom nooit om te blijven proberen
Dan zal de magie terugkeren
Wees vriendelijk voor de beren op je pad
Dan heeft angst op jouw geen vat
Want een hart vol vertrouwen
Dat is waar jij op kunt bouwen
Dus wees positief en goed gezind
Dan weet ik dat je de derde schat vindt.

